

# Ten Geleide



Dat we in een bijzondere tijd leven zal alleen de gene zijn ontgaan die het afgelopen jaar onder een steen heeft gelegen. Nooit eerder in de geschreven geschiedenis van de mensheid was op eens een derde van de mensheid in quarantaine, gezonde mensen wel te verstaan. In de hele geschiedenis zijn het altijd de zieken geweest die in quarantaine gingen.

De economische, maatschappelijke, psychologische en lichamelijke gevolgen zijn gigantisch, en met die gevolgen zullen we nog lang te maken hebben – zeker het komende decennium, en zeer waarschijnlijk nog veel en veel langer.

In mijn online module ‘Achtergronden van de huidige crisis’<sup>1)</sup> heb ik een diepgaande analyse gegeven van hoe we op dit punt zijn gekomen. Dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd; de ontwikkelingen zijn een culminatie van decennialange processen, die op zich weer teruggaan op ontwikkelingen in de afgelopen twee eeuwen, waarin het kapitalisme binnen het westers paradigma kon groeien en gedijen. Wel is het voor ons, astrologen, heel boeiend om te zien hoe alles samenvalt met belangrijke astrologische cycli. Deze astrologische cycli vallen in een periode waarin veel niet-astrologische cycli óók op kritieke ontwikkelingen wezen, én in een periode waarin het financiële systeem in de wereld op de rand van de afgrond is gekomen. Maar eigenlijk was het al bezig de afgrond in te zeilen, maar wordt het door allerlei breekbare hulplijnen kunstmatig in stand gehouden.

We weten dat in de hoogste financiële kringen, zoals centrale banken, de ECB, de FED en de BIS degenen die aan de knoppen draaien zich

al langer ernstig zorgen maakten en geen idee hadden en hebben waar het heen gaat en wat ze kunnen doen, ook al toonden ze zich (en dat doen ze nog steeds) vastberaden en kalm. Maar schijn bedriegt.

En dan is daar plotseling de COVID-19 crisis, die door de ingrijpende maatregelen de economie overal ter wereld in elkaar doet storten, het probleem van de staatsschulden extra groot maakt, en tot een dramatisch snelle toename van werkelozen heeft geleid en nog verder zal leiden. Wie had dat, toen hij met oud en nieuw proostte op het nieuwe jaar, kunnen bevroeden? Maar de COVID-19 crisis kan nu wél mooi de schuld van alles krijgen. Makkelijk? In eerste instantie lijkt het van wel, maar in tweede instantie kun je niet anders dan Kees de Kort, econoom en columnist bij BNR-nieuwsradio, gelijk geven: de al bestaande problemen zijn niet aangepakt. Door wat er nu gebeurt zijn we nog verder van huis. „Het ergste moet nog komen,” is zijn conclusie.

Moeten we nu bang zijn? De wereld zoals we die kenden komt niet meer terug. En het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dan? Het is de vraag of dat zal blijven. Maar veel zal afhangen van de manier waarop er in brede lagen van de bevolking wordt omgegaan met wat er speelt en wat er komen gaat, of, astrologisch gezegd: met de huidige en komende astrologische cycli. Alleen de cycli liggen vast, niet de uitkomsten.

We gaan kijken naar planeetpatronen aan de hemel, naar horoscopen van landen en belangrijke mensen, organisaties en meer. Fascinerend is ook om te zien hoe de astrocartografie plekken op aarde markeert waar zich ontwikkelingen voordoen; dat zal Vera Verhagen in dit Jaarboek uitgebreid uit de doeken doen.

1 <https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/achtergronden-van-de-huidige-crisis/>